

Orde

Voor de viering van muziek, zang en poëzie
zondagmorgen 5 mei 2025

Thema: *Nergens alarm in de lucht*

m.m.v. Cantorij Schepershof o.l.v. Tonnis Bos
Pianiste: Elena Morgatcheva
Organist: Geert Jan Olijslager
Voorganger: pastor Dineke van Oort



Piano

Paaskaars brandt

Kerkenraad komt binnen

Lied 102 : 1, en 2 Met nieuwe woorden

Uit: Zangen van Zoeken en Zien
Cantorij couplet 1; allen couplet 2

Op de drempel

Lied 102 : 3

Allen

Welkom en inleiding

Lied 407a : 1, 2 en 3 Wij die met eigen ogen

Uit: Zangen van Zoeken en Zien
Cantorij couplet 1; allen couplet 2 en 3

Poëzie *Als wij het niet doen, wie dan?*

Als wij niets doen

wie dan?

We zien toch dat dit niet kan

't is nu aan jou en mij.

Onze enige hoop zijn wij.

Verschuil je niet achter je hoge en veilige muur

je moet jezelf afvragen:

als de wereld in brand staat, wie blust dan het vuur?

Het gaat over jou, en mij

onze enige hoop zijn wij.

We zien toch dat dit niet kan?

Als wij niets doen

wie dan? Uit: Soldaat van Oranje

Lied 411 *Dat een nieuwe wereld komen zal*

Uit: Zangen van Zoeken en Zien
Cantorij

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg -
en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten

wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam
zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg -
en water stroomt voor allen.

Poëzie *Verzet begint niet...*

*Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden*

*Zoals een storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt*

*Zoals een brede rivier
met een kleine bron
verscholen in het woud*

*Zoals een vuurzee
met deze lucifer
die de sigaret aansteekt*

*Zoals de liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem*

*Jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet*

En dan die vraag aan een ander stellen. Remco Campert

Lied 34 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Hoe ver te gaan?

Uit: Zangen van Zoeken en Zien
Cantorij

Eerste lezing Exodus 3 : 7 – 10

Lied 422 : 1, 2, 3, 4 en 5

Uit: Zangen van Zoeken en Zien
Cantorij couplet 1, 2, 4 en 5; couplet 3 voorganger; allen refrein

Tweede lezing Johannes 14 : 27 en 28

Lied Dona No Pacem
Canon

Gedachten

Piano

Poëzie *Kleur mijn ziel*

*Kleur mijn ziel met je licht,
verlicht me met je stem!*

*Schilder me vrijheid,
en ik zing het lied van
vreugde!*

*Fluister de gedichten van hoop
en ik zal verrijzen uit de
as!*

*Zing me leven,
en ik zal de eeuwigheid dansen!* Samuel Lee

Gezang 415 : 1 Komt nu met zang van zoete tonen

Liedboek voor de Kerken

Allen

Gebeden

Na de gesproken gebedsintentie zingen wij:

Lied 200 Wek uw kracht

Cantorij 1^e keer; allen 2^e keer

Mededelingen en inzameling gaven

Slotzang 443 : 1, 2 en 3 Komen ooit voeten gevleugeld

Uit: Zangen van Zoeken en Zien

Allen

Poëzie Fluister het me in

*Fluister het me in, Heilige Geest:
ik zal het goede denken.*

*Spoor me aan, Heilige Geest:
ik zal het goede doen.*

*Verlok me, Heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.*

*Bescherm me, Heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.*

Aurelius Augustinus

Liedboek zingen en bidden in kerk en huis
blz. 1158

Wij gaan staan

Lied 147 : 1 en 2 Vrede wens ik je toe

Uit: Zangen van Zoeken en Zien

Canon

Wegzending en zegen

Na de zegen zingen wij nog lied 708 : 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe