

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Oost



HOFGELUIDEN 9 maart 2025

Orde van de dienst

‘Met de minsten wil Hij zich verbinden’

(Lied 533:1)

De lezingen van vanmorgen vormen een drieluik: de eerste lezing over de doop van Jezus vormt het linker paneel; de verzoeking van Jezus in de woestijn vormt het rechter paneel; het middenpaneel bestaat uit een heus geslachtsregister. Wie is Jezus? De Zoon van God of de zoon van mensen? Hoe wil Hij zelf zijn?

Het blijkt dat Hij zich ‘met de minsten wil verbinden’ hoe de duivel ook probeert hem te verlokken tot ongekende macht en glorie. Jezus hoeft maar een knieval voor hem te maken... Lukt het de vorst van het kwaad hem op de knieën te krijgen? Wie Jezus’ spoor volgen zullen zich ook willen bekommeren om ‘de minsten’, de berooiden, de mensen in nood.

VOORBEREIDING

Zacht **orgelspel**

Stilte

De cantorij zingt ‘Stilte nu’

Stilte

Allen: Psalm 65:1 *De stilte zingt U toe, o Here.*

Stilte

Op weg naar Goede Vrijdag doven we elke zondag één kaars. Het wordt steeds donkerder in de kerk. Vandaag doven we de eerste kaars.

Stilte

Welkom en bemoediging

Drempelgebed

Hoe kun je het leven leven?

De cantorij zingt: *Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is leven van genade buiten de eeuwigheid.*

Smeekeged, uitlopend op Prayer for Ukraine (componist: John Rutter); gezongen door het World Choir for Peace, 39 zangers uit 16 landen) *‘Heer, bescherm Oekraïne. Geef ons kracht, vertrouwen en hoop, onze Vader. Amen.’*

Stilte (want het gloria ontbreekt in deze voorbereidingstijd. Op paasmorgen zal het weer uitbundig klinken.)

Uitleg liturgische bloemschikking

DIENST VAN DE SCHRIFT

Lucas 3:21-22 Over de doop van Jezus. *‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’*

Lied 533, cantorij 1, allen 2, cantorij 3, allen 6 + laatste refrein (couplet 1: *‘met de minsten wil Hij zich verbinden.’*)

Lucas 3: 23-38 *De geslachtslijst van Jezus*, eindigend met ... de zoon van Adam, de zoon van God. *‘*

Lucas 4: 1-13 Jezus door de duivel op de proef gesteld. *‘Als u de Zoon van God bent...’*

Lied 539, cantorij 1, allen 2, cantorij 3, allen 4 en 5 Jezus,
diep in de woestijn

Uitleg en verkondiging

Lied 703 uit ZZZ, cantorij de coupletten, allen het refrein
Veertig dagen

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

Over het project van de veertigdagentijd,
de collecte van vandaag en de bloemengroet

We kijken naar een korte film over kinderen in Oekraïne

Gebeden

Slotlied 1014 *Geef vrede door van hand tot hand*

Zending

De cantorij zingt: *Zoudt Gij ooit mij beschamen?*

Zegen

Vandaag

- de ZWO dienst, start van de veertigdagentijd – voorbereid door de ZWO commissie i.s.m. ds. Nielspeter Jans
- is Geert Jan Olijslager onze organist
- zingt de Cantorij o.l.v. Tonnis Bos, met pianist Bart Trip
- is de 1^e collecte voor de diaconie: project Kinderen in Oekraïne, de 2^e collecte voor de wijkkas, de 3^e voor de bloemen
- bij de uitgang staan de mandjes 1, 2 en 3 of overmaken op PGE: NL15RABO 0114 5357 36 o.v.v. collecte 9 maart 2025
- de bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A. Aardema-Anninga, Boerschaplaan 39

Van Huis

Opname in Zorgcentrum De Etgaarde, Etgaarde 1, 7861 BT Oosterhesselen: dhr. Iene van der Til, Wekingslag 86
Tijdelijk in De Horst (afd. reval.), Rondweg 97, 7825 TC Emmen: dhr. Henk Plugge, Warmeerweg 65
Tijdelijk in Zorgcentrum Weidesteijn, afd. reval. (kamer 18), Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hogeveen: dhr. R. Hoving, Holtlaan 97
Weer thuis uit het ziekenhuis: mw. R. Heijs, Laan v/h Kwekebos 118, kamer 310

Thema voor de Veertigdagentijd 2025: 'Heilig je leven'

In de liturgische handreiking staat dit als volgt beschreven: In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we worden uitgedaagd om 'als nieuw' te leven en te onderscheiden waar het op aankomt. Jezus stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving. Welke keuzes maken wij, welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig? En hoe blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en het leven van genade?

Liturgische schikking

Het thema voor de Veertigdagentijd 2025 is 'Heilig je leven' Welke keuzes maken wij, welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig om het heilige, het goede dichterbij te brengen in je leven? En hoe blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en het leven van genade? Een halve bolvorm staat symbool voor de aarde. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd is het kruis aanwezig en is een directe verwijzing naar de genade van het geloof en naar de sterfelijkheid van de mens. In de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis.

De lijnen van het kruis worden versterkt door rode takken verticaal en groene takken horizontaal op het kruis te binden. De takken symboliseren de tweesprong, rode takken symboliseren de verbinding met het goddelijke, de groene takken symboliseren de verbinding met het leven op aarde.

Van de ZWO:

Vandaag op de eerste zondag van de Veertigdagentijd starten we met een project van kerk in Actie: "Kinderen in Oekraïne".

U kunt daar op een aantal manieren aan bijdragen:

- Via de spaardoosjes die zijn uitgedeeld vanmorgen.
- Via de collectes die de komende zes weken ook voor ons project zijn bestemd.
- U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer NL54 RABO 0373737076 t.n.v. ZWO Emmen – Oost o.v.v. Oekraïne.

Volgende week zondag 16 maart

Dan gaat ds. Wim de Groot voor in de dienst

Oekraïnemiddag op 25 maart:

Bij de Hofgeluiden vond u een opgavenformulier met informatie over deze middag die georganiseerd wordt door V&T en ZWO.

Die opgave kunt u vandaag al inleveren en ook nog op 16 en 23 maart.

De Stichting "De Leeuw van Kyiv" ontvangt ook een evenredig deel van alle gelden die we binnenkrijgen voor Oekraïne.

Aankondiging van overlijden (vorige week afgekondigd)

Op maandag 24 februari is **Frans Holman** overleden, op de leeftijd van 93 jaar. Frans woonde met zijn vrouw in Angelslo, maar werd de laatste jaren verpleegd in De Bleerinck.

De uitvaart was in besloten familiekring in Emmer-Compasuum.

We gedenken zijn vrouw Tjits en de kinderen en kleinkinderen in onze gebeden.

Op donderdag 27 februari is **Jan Martens** overleden, op de leeftijd van 81 jaar.

Jan woonde met zijn vrouw aan de Bastion in Emmerschans, maar werd sinds kort verpleegd in De Horst.

De uitvaart was in besloten familiekring.

We gedenken zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen in onze gebeden.

Versterk de kerk – Aandacht voor het Midden-Oosten Een extra collectedoel waar u uw bijdrage aan kunt geven.

In een verscheurde omgeving zijn kerken in het Midden-Oosten een plek van troost en hoop. Ze bieden noodhulp en bouwen aan vrede. Tegelijkertijd staan ze onder grote druk: steeds meer mensen vertrekken, kerken worden kleiner of verdwijnen zelfs. Met de campagne "Versterk de kerk in het

Midden-Oosten' ondersteunt Kerk in Actie kerken in Libanon, Israël, Palestina, Syrië en Egypte, zodat zij hun unieke en levensreddende werk kunnen blijven doen.

**U kunt een gift overmaken naar KerkinActie, ovv
Versterk de kerk
NL89 ABNA 0457457 457**

Bedankt

De afgelopen maanden waren nogal onstuimig voor ons: Allebei ziekenhuisopname en dan weer thuis aansterken. Inmiddels voelen we ons langzaam weer opknappen en dat komt niet alleen door het zonnige weer, Het waren ook de vele kaartjes en telefoontjes vanuit de wijkgemeente. Hartelijk dank daarvoor. Graag tot spoedig ziens.
Willy en Klaas van Netten

Kerk op Schoot

Voor kinderen van 0 t/m 5 jaar is er zondagmiddag 16 maart Kerk op Schoot. We vertellen hier het Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peuter melodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. Kerk op Schoot is op 16 maart van 15.30 tot 16.30 en vindt plaats in de Opgang. Zien we jullie daar?

Hofgeluiden via de mail ontvangen? Dat kan.
Stuur uw mailadres naar hofgeluiden@gmail.com

Kopij voor de Hofgeluiden van volgende week vóór woensdag a.s. 18.00 uur sturen naar: hofgeluiden@gmail.com